

Kijker nr 367 – oktober 2014

Met nog wat mooie late zomerse dagen eind september zijn we in oktober aanbeland. De maand waarin de sappige zomerse meloenen veranderen in orange pompoenen en de lelijke metershoge muren van maïs in het geboorte eindelijk weg gehakseld worden waardoor we terug kunnen genieten van de mistige herfstlandschappen en de nevelen die laag over de akkers hangen. Ondertussen is er een startvergadering van de kooklessen gebeurd en was het verheugend vast te stellen dat er toch weer een aantal enthousiaste nieuwe leden de kookschort gaan aanbinden en zo onze ploeg komen vervoegen. Vaste stek op de KWB kalender van de 10^o maand van het jaar is de dropping. Weliswaar dit jaar wat last-minute in mekaar geknutseld maar de famous mysterytrip ziet er veelbelovend uit. Zoals altijd is het een wandeling door een mooi ongerept stukje natuur (deelnemers: een goede zaklamp is een conditio sine qua non!) en hebben we gezorgd voor 2 authentieke bruine kroegen als tussenstop en eindstop. Voor de rest staan er voor de “gewone” leden deze maand geen verdere activiteiten op de agenda. Wil dit daarom zeggen dat er achter de schermen op KWB gebied binnen het bestuur niet veel gebeurt? Vergeet het maar. De ledenlijsten moeten geüpdatet (ja ja wordt zo geschreven volgens Van Dale) worden en er moet gestart worden met de verdeling van de nieuwe lidkaarten, er zijn Provinciale en Bovenlokale vergaderingen waar we met een afvaardiging naar toe gaan, er is de maandelijkse wijkmeestersvergadering, bestuursvergadering... Toch is het belangrijk om te vermelden dat deelnemen aan KWB Bazel als lid of als bestuurslid vooral een partij plezier is waar vriendschapsbanden onderhouden worden en lief en leed gedeeld wordt. Wie zich geroepen voelt is altijd welkom om aan te sluiten bij onze bestuursploeg. Een van onze oude dromen is dat er een geëngageerde Dame onze mannenclub komt vervoegen. Dit zou best mogen want KWB is een gezinsvereniging waar iedereen welkom is. Dus dames waar wachten jullie op?



Agenda

Vrijdag	10 oktober	Dropping
Vrijdag	14 november	Toneel
Zaterdag	29 november	Ieder kind een sint

Nieuws uit onze vereniging

Jan Vergauwen en **Jacqueline Van Bosch** hebben dit jaar hun 50 jaar huwelijk gevierd. Proficiat vanwege de KWB.

En we hebben 2 nieuwe leden: **Peter De Wilde** (jaja ... terug van een hele tijd weg geweest) en **Ivan Goossens** zijn onze nieuwe aanwinsten. Welkom, heren! Hopelijk niet alleen op de kooklessen.

Donderdag 2 oktober: startvergadering kooklessen

Onze kooklessen starten pas later op het jaar maar de afspraken werden recent gemaakt. Op de volgende bladzijde vind je de (voorlopige) data per groep. Deze moeten nog bevestigd worden door St Joris, waar we de kooklessen geven.

PS: er is nog plaats voor een paar koks!



Chefkok:	Heidi Fransens	Filip Heylen	Jeanine Brijs
	deblauwereiger @telenet.be	heylen.filip @telenet.be	hendriksmet @skynet.be
	0485 85 59 96	0495 28 63 35	0472 58 99 78
Plaats:	Sint Joris	Sint Joris	Sint Joris
Verantw:	Luc Fret groep1	Erik De Roeck groep2	Dirk Lyssens groep 3
	Do 23/10/2014	Wo 12/11/2014	Di 25/11/2014
	Do 11/12/2014	Wo 28/01/2015	Di 16/12/2014
	Do 5/02/2015	Wo 18/02/2015	Di 27/01/2015
	Do 12/03/2015 Reservedatum: Do 23/04/2015	Wo 25/03/2015 Reservedata: Wo 22/04/2015 Wo 20/05/2015	Di 27/01/2015 Reservedata: Di 17/03/2015 Di 14/04/2015
Finale	Za 13/06/2015	Zondag 24/05/2015	Za 30/05/2015

Vrijdag10 oktober: Dropping

In onze laatste Kijker stond er enkel een vermelding over onze jaarlijkse dropping in de kalender, maar meer info kon je niet vinden. Veel kunnen we voor een dropping niet verklappen, natuurlijk, maar hier is de info die je nodig hebt.

We zitten dit jaar niet heel erg ver van huis, dus geen heel lange busreis! Op onze locatie hebben we een zeer mooi parcours uitgestippeld, waar je moeilijk fout kan gaan. De langste afstand (vanaf de verste dropplaats, dan nog) is nog altijd iets minder dan 12 kilometer. Er is onderweg bijzonder veel groen, weinig bebouwing en zo goed als geen verkeer tot aan de eerste stop. Dat is een klein

bruin café zoals je er nog weinig vindt: “*hier spelen we geen muziek: de mensen moeten maar met elkaar praten*”, zegt de uitbater.

Na de eerste stop ga je even door een dorp om dan weer in het groen te belanden (tenzij je écht langs de drukke baan wil gaan). Onderweg naar de eindstop zorgen we misschien nog voor een verrassing en – verder lopend langs en in het groen – kom je uiteindelijk bij het eindpunt; alweer zo’n super gezellig café. Eén keer heb je intussen een drukke baan gekruist, maar indien je enkel bij groen oversteekt lijkt ons dat veilig.

De liefhebbers van het genre mogen deze trip echt niet missen! Ook voor het geld moeten ze het niet laten: als KWB-lid betaal je per persoon 8 Euro, vanaf de derde persoon in één gezin (onder 1 dak wonend) is dat maar 7 Euro. Voor niet-leden is dat telkens 2 Euro meer.

Inschrijven: mail of bel naar Erik De Roeck (erik@deroeck.me of 0488 22 99 78) en meldt me met hoeveel mensen je meegaat. Op 10 oktober kom je tegen 19:00 u naar de kerk van Bazel. Daar stap je op de bus en laat je (ver)voeren. Omdat de locatie niet heel ver is kunnen we al rond 1:00 u ‘s ochtends weer terug thuis zijn

Daguitstap in de Westhoek: 20 september

Speuren naar sporen van de eerste wereldoorlog

Met 31 KWB’ers van Kruibeke en Bazel trokken we naar Ieper en omgeving. De ingrediënten van een KWB reis zijn gekend: een goede gids, die een boeiende uitleg geeft, niet te lang en niet te kort. ’s Middags lekker eten, niet chique maar kleinschalig en gewoon goed. Een leuke bus en aangenaam gezelschap, maar dat is vanzelfsprekend.

Ter gelegenheid van de start van de oorlog 100 jaar geleden wordt Ieper overspoeld met Britse toeristen. Al is dit woord niet correct want de vele bezoekers van de begraafplaatsen kan je moeilijk toeristen noemen. Ook de geüniformeerde Britse schoolkinderen bezoeken met een gepaste ingetogenheid de sombere begraafplaats van Duitse soldaten in Langemark. Van 200 Duitse begraafplaatsen ging men naar vier kerkhoven. Tussen deze duizenden Duitse slachtoffers vind je er ook enkele Britse. Ontroerend was ook de kleine Britse begraafplaats waar je de Engelse tekst van het vermaarde gedicht “In Flanders Fields” aantreft.

Een stralende zon stond pal boven ons hoofd toen we “Tyne Cot” aandeden. Deze indrukwekkende begraafplaats van 35.000 m² telt 12.000 gesneuvelden waarvan er ongeveer 8.000 niet konden worden geïdentificeerd, allen “onbekende soldaten” dus ... Met een goede gids verneem je toch interessante verhalen ...

Een aangrijpende plek, dat is het minste wat je kan zeggen. Door veel mensen met eerbied bezocht en nog voor zoveel Belgen een onbekende bestemming ... Tijd om het voormiddagdeelte af te sluiten in een gezellig restaurant in hartje Ieper. Het was ondertussen bijna 14 uur en de kelen konden ook een streling gebruiken. Iedereen was content.

In de stad konden we het museum In Flanders Fields bezoeken. Totaal vernieuwd, en een zeer moderne presentatie typeren dit museum in de Lakenhalle. Het was er wel een beetje druk en velen onder ons zullen er op een rustiger moment terugkeren. Je kan er makkelijk enkele uren doormaken. Nadien konden we rustig door Ieper kuieren, de immense Menenpoort van dichtbij bekijken en wandelen door de totaal opnieuw gebouwde stad, die vele tekenen van zinloos geweld en oorlog in zich draagt.



Om 18.30 bracht de bus ons na een zeer geslaagd bezoek naar huis.

Met onze oprechte dank voor allen die hiervoor inspanningen deden en verantwoordelijkheid droegen.

Volgend jaar staat Bergen (Mons) op het programma, je weet wel, waar Elio woont!

Vinden we terug genoeg geïnteresseerden om deze onbekende stad te ontdekken ? Ik mag het hopen...



Toneel “Oep’s Glattig ijs”: Vrijdag 14 november

Op vrijdag 14/11/2014 is het weer toneelavond in de vertrouwde Boerentoren. We spreken af onder de klokkentoren van Bazel om 19u10 voor verdeling van de zitplaatsen (auto), kaarten en vertrekken rond 19u20 richting Antwerpen. Daar aangekomen mogen we in de parkeergarage onderaan de Boerentoren met gratis parking.



Toegangsprijs blijft € 8 met 3 consumpties er bovenop.

Inschrijvingen bij Luc Vloemans GSM 0475 24 25 38 of telefoon 03 744 10 86.

Mailen naar Luc mag ook: vloemans.luc@skynet.be

Een komische thriller bewerkt door regisseur Leo Brant (tevens regisseur van vorig jaar). Het gaat over een bankdirecteur die een kluis met diamanten heeft gekraakt maar zo eigenlijk ongewild top-misdadiger is geworden en dus

intensief gezocht wordt. Hij wil naar het buitenland maar moet eerst zijn diamanten kunnen verkopen en daar begint de miserie... Echt een stuk voor een theatergroep die bestaat uit ... bankbedienden!

Lampiris: groen & goedkoop

Elektriciteit en aardgas aan KWB-tarief? Sinds kort bestaat het! KWB kiest voor Lampiris, een 100% groene partner, die bovendien mooie permanente* kortingen aan KWB-leden aanbiedt. Zowel bestaande als nieuwe klanten krijgen van Lampiris:

- **€ 15** (btw inbegrepen) korting **per jaar** op het abonnement, **of - € 30 bij contract voor gas en elektriciteit**
- **2,5% korting per jaar op het energiege-deelte**



Gebruik maken van deze korting?

- Nieuwe klanten surfen snel naar www.lampiris.be/kwb of bellen naar 0800 12 141
- Bestaande klanten surfen snel naar www.mylampiris.be/contact en vullen in het veld "promotie" de promotiecode "KWB" in. Of bellen naar de klantendienst op 011 49 49 48.

** Kortingen niet cumuleerbaar met andere voordelen of promoties.*

Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661

BIC: GKCCBEBB

p.a. Luc Vloemans

Rupelmondestraat 219

9150 Bazel