

**KIJKER 428**  
**OKTOBER 2020**



**KWB BAZEL**

## Kijker nr. 428 – Oktober 2020

Beste KWB-lovers, we hebben jullie nodig en we zijn dankbaar dat ondanks het beperkte activiteitsaanbod de leden ons blijven steunen. Zoals een beetje te verwachten was is de 2<sup>o</sup> Coronagolf er gekomen, nog voor de winter en misschien wel sneller dan dat de meeste dachten ... Voor ons als vereniging wil dit zeggen dat we ook tijdens onze anders zo drukke najaarskalender ons moeten beperken tot een minimum aan “Corona”-veilige activiteiten. Wat er nog op de planning staat vernemen jullie verder in dit nummer.

### Eén grote Coronastreep door ieders planning.

Zoals bij iedereen was het afgelopen halfjaar één grote Coronastreep door de voorziene familieagenda. Geplande uitgebreide trouwfeesten werden beperkt tot een kleine “trouwbubble”, daarom niet minder gezellig maar toch met een gevoel van gemis, buitenlandse reizen werden geschrapt wegens rode zones, bijzondere verjaardagen vonden plaats en petit comité zonder de bijhorende fuiven ... In vergelijking met de onherstelbare schade die het virus al heeft aangericht bij sommige slachtoffers zijn dit maar luxeproblemen, maar toch is er dat gevoel van onvrijheid.

Wat mij zelf betreft heb ik de afgelopen periode vaak gewandeld en gefietst in Bazel en in de Polder. Het is mij daarbij nog meer dan anders opgevallen in wat voor een prachtige streek wij hier wonen en in elk seizoen van het begin van Corona-lente tot de huidige Corona-herfst is er schoonheid in Barsele te ontdekken. Ik ben een grote fan van de dreef en ik heb een gedichtje over mijn favoriete doorgang geschreven.

Hou jullie gezond en veilig en tot op een van onze KWB-activiteiten!

*De evenaar in Kruikeke loopt in Bazel door de Lindendreef  
Wie ging er in die prachtige weg nooit over de schreef?  
Waar vroeger de doorgang het privilege was van adellijke lieden  
Heeft het nu in elk seizoen voor jong en oud heel wat moois te bieden*

*Als bomen praten konden en takken zien  
Dan had het leven van sommigen er mogelijk anders uitgezien  
Meerdere geheime liefdeshistories zijn daar begonnen, of werden er verzonnen  
Om nog te zwijgen van de ruzies en menig haantjesgevecht  
Welke daar bij nacht en ontij en tot meerdere eer en glorie werden beslecht*

*Dagelijkse stap of fietsdoorgang van honderden scholieren  
Sommigen heel bedeesd en zich bewegend als pietluttige onzichtbare mieren  
Anderen uitdagend met de borst vooruit en niet gespeend van enige deftige manieren*

*Meisjes en jongens leergierig met een boekentas vol papier en met blij gemoed*

*Kleine etters en jonge mooie deernen aanwezig alleen omdat het door de schoolplicht moet*

*Ooit middellijn tussen school, Chiro en voetbalplein  
Een koninklijke sportvereniging met lindenbomen als zijlijn  
Voor Chiro Inzet was de zandkoer in vervlogen dagen  
De ongeëvenaarde speelplaats van heroïsche veldslagen*

*Verhalen van vreugde en verdriet hebben burgers in deze historische plaats gemeld*

*Dronkenman sermoenen en niet uitgekomen toekomstvisioenen zijn hier ooit verteld*

*De dreef van Kasteel naar Kerkhof is een rechte van wieg naar graf  
En als mijn tijd gekomen is dan ga ik graag langs daar terug naar af*

E.P. (april 2020)



Basel. — De dreef. La drève.

Édit. A. Borghgraef-D'Heoghe

# Agenda

Za 31 oktober      Griezeltocht  
 Za 12 november    ~~Ledenfeest~~ → Aperitiefkabas

## Nieuws uit de vereniging

We verwelkomen **Paul Cassauwers** als nieuw lid in onze gelederen.

En over leden gesproken ... binnenkort staat de wijkmeester weer voor de deur op een regenachtige herfstavond met de vraag om het lidmaatschap te verlengen. Je zou "Corona-gewijs" al beginnen twijfelen maar dat is zonder de KWB-samenhang gerekend! Zowel KWB-nationaal als wij hier in onze Bazelse afdeling willen tot het uiterste gaan om je te overtuigen om lid te blijven, ondanks het feit dat er in het voorbije seizoen weinig activiteiten konden doorgaan.

Van KWB nationaal krijgt elk lid een waardebon van 5 Euro; die zal gepubliceerd worden in de Raak begin volgend jaar. Maar dat is nog niet alles! Lees hieronder aandachtig de brief van onze penningmeester ...

*Hallo allemaal,*

*Ik val in herhaling, maar wat een toestanden... Zelfs de “kas” van onze KWB ging in lockdown. Er komt niets bij maar er gaat ook niets uit.*

*Hadden we toch juist voor de lockdown ons meest winstgevende activiteiten kunnen laten doorgaan (Kwis, ontbijt) en zodoende een klein spaarpotje aangelegd voor de viering van ons 70 jarig bestaan. Maar ook dit is van de planning moeten verdwijnen ... ja, zelfs het kasverslag gaan jullie moeten missen.*

*En ik hoor het jullie denken : “in november komen die dan wel terug om lidgeld, een deel activiteiten gaan niet door, maar het lidgeld zal wel hetzelfde blijven, ha ja, en geen rondeke van de kas, en ...”*

*En toen kwam het idee (‘k zal wel wat last gehad hebben van Corona op dat moment) om iedereen iets terug te geven... effe een rekenmachine erbij en een financieel plan opgesteld... voorgesteld aan 't bestuur... en... concreet: bij de betaling van het lidgeld “2020-2021” zal iedereen van zijn wijkmeester een KWB Bazel bon ontvangen van 10 euro. Deze bon is te gebruiken als korting op het inschrijvingsgeld voor een activiteit of voor het aankopen van drankjetons op een activiteit van KWB Bazel.*

*Ik hoop jullie dan ook talrijk en zo spoedig mogelijk terug te zien op een van onze eerstvolgende activiteiten en vergeet dan zeker jullie bon niet!*

*In naam van 't bestuur en de wijkmeesters,  
Jullie gedeeltelijk technisch werkloze penningmeester.*

Zoals je ziet: je lidgeld is nog nooit zo goed besteed geweest!

En het is nog niet gedaan ... op het losse blad bij deze Kijker bieden we je een poepsjieke en spotgoedkope "kabas" aan ter vervanging van ons ledenfeest. **Nu lezen en bestellen!!**

## **Zaterdag 3 Oktober: Avondwandeling In De Polder.**

Het was er aan te zien: het was té lang geleden dat we nog eens een activiteit hadden gehad. Voor zover je het met die mondkapjes kon zien waren het allemaal blij gezichten en zag je dat de mensen content waren dat ze elkaar nog eens zagen. Eindelijk. Met meer dan 30 waren we, klaar om er met onze gids Erik Van de Velde op uit te trekken in onze polder op een moment dat de meesten die nog amper gezien hadden; in het donker. Erik legde er van in het begin de pees op en in geen tijd waren we een heel eind weg. Weg van de geluiden van het dorp en een voetbalmatch.

De maan gaf net genoeg licht om niet verloren te lopen of naast het pad te stappen. Omdat het zo lang geleden was werd er serieus gebabbeld en getaterd, maar op het moment dat Erik met zijn felle licht de velden bescheen was (bijna) iedereen toch stil in de hoop een glimp van de dieren op te vangen. Niet gemakkelijk, want zo'n horde wandelaars zullen die beestjes al van ver horen komen! Toch hebben we enkele keren wat dieren kunnen spotten. Tussen Bazel en Rupelmonde zagen we vanop de dijk een 4-tal reetjes lopen maar mooi was vooral het weerkaatsen van het licht in de ogen van de dieren aan de rand van het bos, eerder die avond. Voor alle duidelijk: de foto hieronder hebben we niet zelf genomen, maar geeft - voor wie niet mee was - wel een goede indruk van wat wij gezien hebben.



Onderweg mochten de mondkapjes even af voor een tussenstop. KWB zou KWB niet zijn, indien niet gezorgd was voor een drankje onderweg.



Toen we terug aan de Dulpop kwamen werd het nog duidelijker hoe iedereen het sociaal contact gemist had! Ver van elkaar verwijderd, maar toch binnen gehoorsafstand werd er nog nagekaart over de Corona-zomer waarin ons zoveel is afgenomen. Zowel binnen in de Dulpop als buiten onder de tentjes werd er nog lang gepraat, gelachen, genoten. Dat het hoog tijd was om nog eens samen iets te doen! Laat ons hopen dat we dat in de toekomst ook nog kunnen doen, we gaan op het einde van de maand onze schitterende polder nog eens gebruiken om jullie wat ontspanning aan te bieden. Voor wie dat wil kan dat gerust met kinderen en kleinkinderen ... lees verder hieronder.

Hebben jullie zelf nog ideeën om Corona-veilig activiteiten te organiseren ... laat maar horen!



## Griezeltocht op 31 oktober.

Durf jij op ZATERDAG 31 OKTOBER 2020 deel te nemen aan onze INTERACTIEVE DOE-WANDELING ?

Vertrek vrij te kiezen tussen 18u en 20u aan sporthal De Dulpop  
Deelnameprijs: 2 euro per persoon - kinderen t/m 12 jaar gratis

De wandeling gebeurt in kleine groepjes en deze keer zal er niemand voor je lopen om je te gidsen. Je zal dus zelf "iets", zeg maar "meerdere dingen" moeten doen. De tocht is vooral bedoeld voor groepen of families ("bubbels"!) met kinderen erbij. Er is zelfs een apart parcours voor kinderen van minder dan 10 jaar en kinderen die ouder zijn dan 10 jaar. Natuurlijk is de activiteit ook super geschikt voor iedereen die het kind in zich heeft levend gehouden.

Eerst en vooral: wees er als de bliksem bij en schrijf je in via [info@kwbbazel.be](mailto:info@kwbbazel.be) met vermelding van je naam en het aantal deelnemers. Vervolgens kan je via onderstaande QR-code alvast je 1ste opdracht uitvoeren. De oplossing is de sleutel voor het vervolg van jouw "Halloween-avond". Lukt het niet om deze 1ste opdracht uit te voeren, geen probleem hoor. Wij bieden je ter plaatse een op maat gemaakte Halloween-oplossing.

Hoe de rest van de avondwandeling zal verlopen mag je helemaal zelf ontdekken.



Wat wij wel al willen verklappen is:

1. De groep die het meest griezelig verkleed is krijgt een leuke attentie. Dus ook graaf Dracula en Tekela de heks zijn van harte welkom.

2. Iedere groep die ons 5 Halloween-achtige foto's van tijdens de wandeling bezorgt, die krijgt een "natte" beloning.

Waarom die QR-code? Het is een opwarmertje omdat je die codes gaat moeten lezen tijdens de tocht om griezelverhalen en opdrachten te krijgen ... Met de code hieronder word je naar een pagina op onze website geleid. Daar staat vanaf ongeveer 20 oktober een eenvoudige opdracht. Indien je die correct uitvoert en op 31/10 meebrengt naar de Dulpop heb je een geheime code waarmee je een koffer kan openen. En dan kan je vertrekken ...

Een QR-scanner kan je installeren op je SmartPhone; er zijn tal van gratis versies beschikbaar. Scan de code hieronder en klik op de link die je zal krijgen om naar onze website te gaan.

Slaag er je niet in om dat op voorhand te doen? Geen probleem, we helpen je er die avond wel door en die opdracht kan je dan ook nog oplossen. Gewoon inschrijven, dat is het belangrijkste.

Spannend hé ...



*Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661*

*BIC: GKCCBEBB*

*p.a. Geert Moens*

*Parklaan 121, 9150 Bazel*