

KIJKER 453

Maart 2023



KWB BAZEL

Kijker nr 453 - Maart 2023

Maart, de lentemaand, de buienmaand, de windmaand, maar ook de maand dat kwb Bazel zich van zijn beste kant laat zien. Want de maand van de Culinaire Quiz (°2010) en het Ontbijt aan Bed (°ergens in de vorige eeuw) – onverslijtbaar die twee.

In februari pakten we uit met een nieuwigheid: de Doos van Pandora. Het werd een zeer gezellige activiteit. Lees maar in het artikeltje verder in deze Kijker en geniet van de foto's hier en op onze website. Daarna trokken we met een kleine groep liefhebbers der theaterkunsten naar het Paleis voor SMAK! gebracht door het jonge geweld van Giovanni Fratelli – een pareltje.

En nu trekken ons op aan de lente en traditioneel is dat dan ook een drukke activiteitenperiode want we Kunnen Weer Buiten! Spelen de Culinaire Quiz, het ontbijt en de zwerfvuilactie zich nog af in en rond Bazel, dan trekken we in april pas echt de hort op.

We trekken ons op aan de lente

De uitstap naar de Brusselse Marollen kan buiten onze wil om niet doorgaan. Maar we zouden kwb niet zijn of we vinden wel een oplossing. Op zondag 23 april gaan we met de fiets naar Antwerpen voor een gegidst bezoek aan het Red Star Line museum. Daarna een lentewandeling naar ... ja, naar waar eigenlijk? En tot slot bij het begin van de zomer, de busreis naar Maastricht. Je ziet, voor ieder wat wils en je ontmoet steeds een bende toffe mensen. En kan je niet kiezen, dan kom je toch gewoon naar elke activiteit.

Hopelijk zien we elkaar snel!

Agenda

11 maart	Culinaire quiz
19 maart	Ontbijt
1 april	Operatie proper
22 april	Rommelmarkt 't Krinkelding met gratis pannenkoek voor kwb leden en familie
23 april	Red star line
24 juni	De busreis naar het zuiden
6 oktober	Familieweekend in Bohan
21 oktober	Comedy optreden Thomas Smith in de Sint Petruskerk

Familienieuws

Hopla, we hebben er weer een nieuw lid bij: welkom **Dimitri Verdoorent en familie**

Zaterdag 4 februari – De Doos van Pandora

Vier februari, locatie: Vasse Kweek Wilgenstraat, tijdelijk omgebouwd tot onderzoeksburo van de recherche om definitief komaf te maken met de reeds jarenlang onopgeloste Pandoramoord.

Achttien onderzoekers, van prille twintigers tot doorwinterde zestigers kwamen er op af en verdeelden zich in twee onderzoeksteams.

Allerlei bewijsmateriaal in de loop der jaren verzameld en zorgvuldig bewaard in mapjes en dozen met dertien cijfersloten stond ter beschikking alsook een woordenboek en een landkaart. Beide onderzoeksteams konden ook beroep doen op hun smartphone en You Tube filmpjes konden geraadpleegd worden. De onderzoekers moesten van alle markten thuis zijn. Zowel aardrijkskundig als wiskundig inzicht waren nodig. Het kwam er ook op aan de taken te verdelen, de inzichten samen te brengen, zaken met elkaar in verband te brengen en overbodige informatie naast zich neer te leggen.

Beide groepen gingen totaal anders tewerk. De ene groep wist in een mum van tijd alle cijfersloten te ontcijferen en kreeg daardoor vrijwel onmiddellijk toegang tot alle beschikbare documenten. Zij hadden het echter moeilijk om met al die beschikbare informatie een strategie te ontwikkelen.

De andere groep was meer “de schildpad” in het verhaal. Hun start was moeizaam. Zij wisten aanvankelijk niet hoe eraan te beginnen. Maar stap voor stap vorderden zij gestaag en eindigden zij nog als eersten.



Na pakweg twee uur slaagden beide groepen erin om plaats delict, tijdstip, moordwep en dader aan te duiden.

Tijdens het onderzoek werd hun brein gevoed met versgebakken croquemonsieurs, lokale biertjes en andere drankjes.

Voldaan, opdracht volbracht. Dan moesten de ploegen alleen nog genieten van een



gezellig samenzijn, een spelletje darts of pietjesbak. Rond middernacht trok de commissaris de deur van het recherchelokaal dicht en ging iedereen tevreden naar huis

Zaterdag11 maart – Culinaire quiz

Nieuwjaar is voorbij, de eerste twee maanden van 2023 hebben we intussen al verteerd en dan is maart daar weer. Tijd dus voor onze onvolprezen Culinaire Kwis of Quiz! Die gaat door op 11 maart om 19u00 in de refter van het Sint-Jorisinstituut. Verwacht je weer aan heel diverse, maar niet te moeilijke, vragen en ook heel diverse hapjes van onze bekende kok Bram en zijn partner. We beperken het aantal groepen tot 25 omdat dat echt de maximale capaciteit is van de refter.

Als we je vertellen dat er nog maar een paar plaatsen over zijn , dan begrijp je dat je best vrienden en familie oprottomelt om een ploeg samen te stellen en sofort in te schrijven. Dat kan via het vertrouwde mailadres info@kwbbazel.be. Stuur ons bij je inschrijving zeker ook de naam van je ploeg.

Het concept van de avond gaat weinig veranderen: er zijn 8 vragenreeksen met daartussenin telkens een lekkere hap. Halfweg is er een pauze en in beide helften is er ook nog een rode draad waarmee extra punten te verdienen zijn. Zoals elk jaar streven we er naar om er geen moeilijke kwis van te maken, maar om voor een ontspannende avond te zorgen.



Wat wel verandert is de prijs. Die moeten we nu echt optrekken naar 80 Euro per ploeg van 4 personen. Daar zetten we tegenover dat elk kwb-lid 2 drankbonnetjes krijgt naast een aperitief dat inbegrepen is voor iedereen.

Begin maar al te studeren en de actualiteit te volgen om je goed voor te bereiden; maar zorg vooral eerst dat je tafeltje gereserveerd is!

Zondag 19 maart – Ontbijt aan Bed!

Nog even en dan is het zover. Elk jaar weer geven we het beste van onszelf om jullie allemaal te verwennen met een Ontbijt aan Bed. Op zondag 19 maart hoeft je eens niet aan te schuiven bij de bakker want dan bezorgen wij jullie een heerlijk uitgebreid ontbijt aan huis.

Zoals de voorbije jaren is er ook dit jaar de mogelijkheid om je ontbijt te “pimpen” met een flesje cava of smoothie.

Leveren kunnen we in alle vroegte vanaf 7.00u of wat later op de ochtend tot 10.00u. Ben je niet zeker wanneer je zin hebt om op te staan, dan kan je je ontbijt zelf oppikken – vóór 10u - aan de Cardijnzaal van Sint Joris via de Pastoor Pungstraat.

Maar daarvoor moeten jullie wel eerst een ontbijt bestellen! Aarzel niet: je kan het bestelformulier op onze website vinden onder www.kwbbazel.be. Desnoods even een kort berichtje aan info@kwbbazel.be en we helpen je wel verder.

En niet onbelangrijk – koken kost geld: met elk ontbijt dat we verkopen spijzen we onze kwbb-kas waarmee je onze kwbb-activiteiten ondersteunt.



Aarzel dus niet, plaats je bestelling vandaag nog en laat je verwennen op zondag 19 maart!

Zaterdag 1 april operatie proper (zwerfvuilactie)

Ondanks de inspanningen van vele vrijwilligers ligt er in onze gemeente nog steeds hier en daar zwerfvuil. Blikjes, lege verpakkingen, zelfs volledige vuilzakken afval enz...zomaar weggegooid.

Om dit probleem aan te pakken helpen alle kleine beetjes.

Daarom proberen we als kwb ook ons duitje in het zakje te doen en organiseren we weer een actie tegen het zwerfvuil.

Afspraak op zaterdag 01 April 2023 om 9u30 op de Boerenmarkt aan het Kerkplein. We zorgen voor fluo-hesjes, lege vuilzakken en grijpers. (misschien wel best zelf zorgen voor een paar handschoenen)

We verdelen ons in groepjes en gaan op die manier het zwerfvuil te lijf op de meest vervuilde plekjes van ons mooie dorp.

Alle ingeschreven deelnemers krijgen ook een belegde boterham en een drankje aan.

Indien interesse om mee te werken...laat het ons weten en schrijf je in via het email adres van wijkmeester Marc Van Royen (mvanroyen@googlemail.com) .



Zaterdag 22 April rommelmarkt 't Krinkelding

Na verschillende activiteiten zoals lego-dag, kiezen we nu om samen te werken met de rommelmarkt. We bieden naast de rommelmarkt ook een gezellig praat- en eetcafé aan, waar we onze kwb-leden en familie verwennen met een lekkere gratis pannenkoek.

De bonnetjes voor deze pannenkoeken kunnen afgehaald worden aan ons kwb-standje op de rommelmarkt. Inschrijven met een standje kan natuurlijk ook. (zie affiche hieronder)



INSCHRIJVEN STANDHOUDERS VIA
DE QR CODE →
VOOR MEER INFO: 0485 42 52 44



DEELNAMEPRIJS: 2€/METER
(BETALEN OP DAG ZELF)
STANDHOUDERS DIE VOORAF INSCHRIJVEN
KRIJGEN GRATIS PANNENKOEK

KOM LANGS EN GENIET VAN ONZE GEZELLIGE
CAFETARIA MET HEEL WAT LEKKERS



Zondag 23 april 2023: niet naar de Marollen maar wel naar Amerika

Omdat er bij kwb nationaal iets mis ging bij de organisatie van de rondleiding in de Marollen, hebben we een alternatief voorzien.

Op zondag 23 april brengen we een bezoek aan het Red Star Line museum.

Met hun hele leven gepakt in enkele koffers, nemen miljoenen mensen vanaf 1800 de boot vanuit Europa naar Amerika. De Verenigde Staten en Canada zijn

het beloofde land voor fortuinzoekers en voor iedereen op zoek naar een beter bestaan.

De reis naar de nieuwe wereld begint voor vele mensen in een havenloods in Antwerpen. Tussen 1873 en 1934 banen de oceaanstomers van Red Star Line voor ongeveer 2 miljoen mannen, vrouwen en kinderen de weg naar een nieuw leven.

Het is zeer waarschijnlijk dat daar ook familie van jou tussen zat.

In het Red Star Line museum neemt een gids ons mee in het voetspoor van de landverhuizers aan de hand van persoonlijke verhalen van de overtocht.

Bij goed weer gaan we met de fiets en spreken we af om 14u aan de kerk in Bazel. Bij slecht weer of met wie liever niet fietst spreken we af om 14u45 aan het museum Montevideostraat 3 in Antwerpen. De gegidste rondleiding start om 15u. Einde voorzien rond 16u30.

Wil je deze boeiende namiddag mee beleven? Stuur dan zo snel mogelijk en ten laatste tegen 16 april een mail naar info@kwbbazel.be en stort 15 euro per persoon (17 euro voor niet-leden) op het gekende kwb rekeningnummer BE62 7835 5034 0661. Max. 30 deelnemers.

Heb je een museumpas of een lerarenkaart dan betaal je enkel de gids en kost het je 8 euro (of 10 euro voor niet-leden). Laat dit dan ook weten in je mailtje.

Wil je op voorhand al eens uitzoeken of je verwanten hebt die naar de States zijn uitgeweken dan kan dat eenvoudig (wel in het Engels) op www.statueofliberty.org/passenger



Zaterdag 24 juni : De Busreis naar het Zuiden...

van Nederlands Limburg : Maastricht

In de vorige Kijker hadden we het over de grotten, het bezoek met een gids en een lampje.

Maar Maastricht heeft natuurlijk nog meer te bieden. In 2013 werd de stad uitgeroepen tot beste winkelstad van Nederland. Je kan kilometerslang kuieren door auto-vrije winkelstraten, afgewisseld met pleinen en gezellige terrasjes.



Sinds het najaar van

2006 bevindt de boekhandel Dominicanen zich in de eeuwenoude Dominicanenkerk te Maastricht. Een wandeling door de Dominicanenkerk is een ervaring op zich, men noemt deze niet voor niets de mooiste boekhandel van de wereld!

Een boekhandel in een kerk!!

De bus is bijna halfvol, dus wie zeker nog mee wil kan al inschrijven door een mailtje te sturen naar info@kwbbazel.be en te betalen op de gebruikelijke rekening.

De “kas” betaalt voor de leden van kwbb Bazel de bus, zij betalen 45 euro. Niet-leden betalen 60 euro.

Inbegrepen: busreis, koffie met vlaai, grottenbezoek, tweeganglunch met koffie.

Vertrek om 7u30, terug rond 19u.

Meer praktische info volgt later.



Familieweekend Bohan 6/10-08/10/2023

Vrijdag 06/10/2023- zondag 08/10/2023

Locatie: J-club De Knapzak Rue de Mont les Champs 5550 Bohan

Eigen vervoer heen en weer.

In voorbereiding van ons familieweekend wat info over de prachtige streek waar we naar toe gaan:

Bohan is een dorp in de Belgische provincie Namen en een deelgemeente van Vresse-sur-Semois. Het is gelegen op 196 km van Bazel (m.a.w. dik 2 uur rijden met de auto). Bohan ligt tegen de Franse grens aan een meander van de Semois, die via Bohan België instroomt. Het is de enige plaats in België waar sommige inwoners nog Champenois, de streektaal van de Champagne spreken, de rest van de provincie is Waalstalig, hoewel dat Waals zelf bijna verdwenen is.



Bohan ligt tegen de grens met Frankrijk en telt maar 450 inwoners. Het dorpje ligt midden in het 177 hectare grote nationale park Bohan-Membre, waar de Semois doorheen stroomt. Hier leven o.a. reeën, everzwijnen en ook dassen. Vroeger joeg men op die mooie dieren. Dassenvet gold als een uitstekend in-smeermiddel tegen reumatische pijnen en dassenhaar leverde scheerborstels.

Snoeken, barbelen en andere riviervissen zwemmen hier in grote aantallen in de Semois. Maar laat je hengel maar thuis: je moet echt een visvergunning hebben.

Panorama en uitzichtpunten:

Bohan ligt in een soort dal. Het loont zeker de moeite om de klim naar boven te maken. Daar vind je een aantal panoramaplekken met aansprekende namen: La Croix, Le Jambon en Les Huit Semois.

Vlakbij ligt het dorpje Membre. Dat oude centrum van de tabaksteelt is in de zomer herkenbaar aan de planten met hoge stengels en harde, licht behaarde bladeren. Uit de tabak van de Semois wordt vrij zware shag gemaakt en een nogal speciale soort sigaren.

Rond Membre staan nog droogschuren voor tabak.

Bohan zelf is een gezellig plaatsje aan de meanderende Semois met verschillende gezellige cafés met terrassen en restaurants. Er zijn ook (nog) twee bakkers en twee slaggers en een Proxi Delhaize.

Wil je graag mee? Schrijf in via info@kwbbazel.be

140 euro per persoon = 2 overnachtingen, 2x ontbijt, 2x avondmaal, 1 x middagmaal.



*Rekening nummer kwb Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661
BIC: GKCCBEBB
p.a. Geert Moens
Parklaan 121
9150 Bazel*