



KIJKER 458

Oktober 2023

KWB BAZEL

Kijker nr 458 - Oktober 2023

De eerste dag van oktober nog met een korte broek en met een T-shirt op een terras kunnen zitten, hoe zalig is dat. Hopelijk blijft het mooie weer nog wat duren en kunnen we op ons kwb-weekend in Bohan nog verder genieten van dat zalig na-zomertje. De Belgische Ardennen zijn ieder seizoen prachtig, maar de herfstkleuren maken ze helemaal onweerstaanbaar. En dan samen met een meute enthousiaste kwb-ers al wandelend een frisse neus te halen in de kleurrijke landschappen, of om wilde dieren te spotten, of om paddenstoelen te ontdekken of om van de plaatselijke gastronomie te genieten. Er zijn 32 personen ingeschreven op ons kwb-weekend, en we kijken er erg naar uit. Nog wat meer info over het weekend vinden jullie verder in deze kijker.

Het zijn sombere tijden voor de onmachtige kerkleiders en hun pijnlijke godvergeten verhalen. We zijn blij dat we als kwb in onze mooie Sint-Petruskerk in Bazel uit een ander vaatje mogen tappen en op 21 oktober de feelgoodshow van stand up comedian Thomas Smith mogen organiseren. In 2022 kreeg deze show een 4-sterrenrecensie in het Nieuwsblad. Kaarten zijn nog beschikbaar, en wees maar zeker: de aanwezigen gaan een (h)eerlijke avond beleven van een witte cisman van middelbare leeftijd die ons ludiek zijn mening geeft over actuele toestanden.

In september is het startschot gegeven van de jaarlijkse kwb-kooklessen en zijn de verschillende data vastgelegd in de 3 kookploegen. We vinden het bijzonder aangenaam dat er naast 2 mannenteams terug een kwalitatief hoogstaande enthousiaste vrouwenploeg gaat uitpakken met culinaire hoogstandjes. Dames, we kijken uit naar jullie kookfinale! Eind oktober is er de griezeltocht, een leuke activiteit om samen met de kinderen te Halloween'en.

Gedicht: De Ardennen (Natasja Sels)

Ardennen met z'n mooie lucht,
zonder al te veel fabrieken
en al die bucht.
bomen zo hoog die de lucht zuiveren,
landschappen zo mooi dat je gaat huiveren.

Agenda

- 6 oktober Familieweekend in Bohan
- 21 oktober Comedy optreden Thomas Smith in de Sint Petruskerk
- 28 oktober t/m Kwb giezeltocht4.0
- 5 november
- 18 november Ledenfeest

Garageverkoop– zaterdag 17 juni

Ondertussen is het alweer enkele maanden geleden. In juni hebben we onze jaarlijkse garageverkoop gehad samen met alle kwb en femma afdelingen van groot Kruibeke. Het was terug een voltreffer. 168 verkopers en verkoopsters zetten hun garage open en trachten allerlei dingen te verkopen. Dankzij deze talrijke deelnemers hebben we het mooie bedrag van **1000 euro** kunnen schenken aan het centrum voor ambulante revalidatie 't Vlot uit Beveren. Uiteraard hopen we voor volgend jaar op een even veel of zelfs meer deelnemers.

De volgende garageverkoop is op 8 juni 2024, zet de datum maar alvast met stip in jullie agenda.



Dropping - 23 September: verslag van groep 3

23 september, 15.30u, een 30-tal kwb-ers - wandelschoenen aan de voeten - staan met grote goesting te wachten op de bus. Jawel, weer tijd voor één van de leukste activiteiten van het jaar: de dropping.

Wauw, nog eens op de bus – bestemming onbekend!

Op de bus gaf Geert de eerste info mee: de dropping zou uit drie delen bestaan.

Onze groep werd gedropt op de Mechelsesteenweg vlak bij de Lachenebeek maar dat wisten we toen nog niet. Het ging eerst even de verkeerde richting uit maar al snel zaten we op het juiste pad en wandelden we door een mooi natuurgebied. Zo kwamen we aan de Nete uit waar een mooi zonnetje ons langs het jaagpad vergezelde tot aan de Lierse Vesten. Daar werden we verwacht aan “Den Engel”, geen café maar een oorlogsmonument .

We mochten daar een enveloppe openen en zo startte een zoektocht in het oude stadsdeel van Lier rond het Begijnhof, het Zimmerplein, de Grote Markt en de Vismarkt. Maar onze aandacht werd al snel afgeleid door de talrijke terrasjes die er zeer verleidelijk bij lagen in de avondzon.



Na de dorst kwam de honger en gingen we een frietje steken in “Het Bruggeske”. Blijkbaar had ook een andere groep en de jury van de dropping hetzelfde idee.

De frituuruitbater was even overrompeld maar al snel werden er extra stoelen vanachter een gordijn getoverd en een tafeltje bijgeschoven en vond iedereen

een plaatsje.

En ja toch... terloops werden nog wat vragen opgelost maar onze groep eindigde toch nog als laatste (enkele foto's niet gevonden). Maar niet getreurd, er volgde nog een derde deel en blijkbaar nog het langste (in afstand).

Aan bar Muza achter de Sint-Gummaruskerk, aan de muziekacademie van Lier, kregen we de kaarten voor deel 3. We begonnen eraan vol goede moed. Ondertussen was het ook al donker geworden.

Wat is er leuker dan op een zachte septemberavond met een groep vrienden te wandelen over kleine landelijke wegen, niet altijd wetend waar de weg naar toe leidt maar toch met het gedacht in het achterhoofd dat het uiteindelijk allemaal goed afloopt. En inderdaad, na een uurtje stappen, kwamen we erachter dat we toch niet helemaal juist zaten. Maar mits een kleine correctie konden we ook langs deze weg onze eindbestemming bereiken: Brasserie "Het Badhuis aan de Nete". De croque-monsieurkes en de warme hapjes smaakten als een koningsmaal. Moe maar voldaan kropen we uiteindelijk terug op de bus richting Bazel waar we veilig en wel werden gedropt aan de Konijnendreef. De klok op onze vertrouwde kerktoeren sloeg net middernacht.



Familie Weekend Bohan 6/10 tot 08/10.

Voor de enthousiastelingen die zich ingeschreven hebben nog wat praktische tips en wat info over het programma.

- We zijn met 32 deelnemers!
- Datum: vrijdag 06/10/2023- zondag 08/10/2023 Locatie: J-club De Knapzak Rue de Mont les Champs 5550 Bohan
(link: <https://www.jclubdeknazak.be>)
- Er is ter plaatse voldoende parkeerplaats, maar voor het milieu, de gezelligheid en de portemonnee is het misschien handig om te carpoolen (onder elkaar af te spreken). De duurtijd van de verplaatsing Bazel -Bohan (196km) is minstens 2u30, afhankelijk van de drukte.
- De locatie is een ideale wandelomgeving, het is handig om een klein rugzakje, goede wandelschoenen, aangepaste kledij en wandelstokken mee te nemen.
- Bedlinnen en de handdoeken (1 grote en 1 kleine) zijn inbegrepen in de prijs. Er is een bar in het hotel, het is dus niet de bedoeling dat we onze eigen drank meebrengen. Dranken zijn niet inbegrepen in de maaltijden. Er is mogelijkheid om te betalen via bankcontact maar we raden toch aan om wat cash geld mee te nemen omdat het internetsignaal soms zwak is.

Een kleine selectie van de activiteiten:

- Vrijdagavond na het avondmaal gezellig samenzijn met muzikale animatie.
- Zaterdag in de voormiddag na het ontbijt initiatie Thai Chi, nadien spelvoormiddag (Kubb, petanque, Cornhole, darts..). In de namiddag wandeling naar keuze. Een pittige wandeling met enige hoogtemeters, maar prachtige uitzichten..., en een minder lastige wandeling langs de mooie boorden van de Semois. Wie liever niet te veel wil wandelen kan een bezoekje brengen aan het gezellige centrum van Bohan en daar wat shoppen of een terrasje doen.
Zaterdagavond muzikale quiz
- Zondag: voor wie nog niet huiswaarts keert, een bezoek aan Rochehaut. Keuze tussen de beroemde trapjeswandeling of een bezoekje aan het gezellige centrum van Rochehaut. Nadien vertrekken we terug naar Bazel

Comedy optreden Thomas Smith - 21 oktober.

Comedian Thomas Smith staat al 23 jaar op de planken en behoort tot de crème van de Belgische stand-up comedians. In 2000 was hij finalist bij Humo's Comedy Cup en sindsdien maakte hij een zevental solocomedyshows en was hij te zien in tal van tv-programma's.

In deze speciaal voor kwb gecreëerde show brengt hij verzamelwerk van top-comedy, met hier en daar een standpunt en diepgang ... kortom een show om je goed bij te voelen.

Deze avondvullende comedyshow gaat door in de Sint-Petruskerk van Bazel om 20u00. Prijs: 15,- euro in voorverkoop en 18,- euro aan de kassa. Kaarten kan je verkrijgen via je wijkmeester of via onze website kwbbazel.be.



Ledenfeest - 18 november

Als met het vallen van de bladeren een eerste herfstdipje de kop durft op te steken, dan heeft kwb Bazel daar de perfecte remedie voor. Op zaterdag 18 november verzamelen we in de refter van Sint Joris voor ons jaarlijks ledenfeest. Aan een formule die in de smaak valt, gaan we niet veel wijzigen: een gezellig samenzijn rond de tafel, een lekker menuutje, de voorstelling van ons jaarprogramma 2024, het kasverslag (oei oei) en tot slot kunnen zij die willen nog eens de beentjes strekken.

Traiteur van dienst Bram Hullebroeck en zijn Annelies hebben voor ons een bijzonder seizoensmenu samengesteld om vingers en duimen bij af te likken:

- Aperoplanken
- Salade d'automne – huisgerookte eendeborst – brioche
- Bisque van garnalen – toast & rouille
- Parelhoen – archiduc portsausje – herfstgroenten en kroketjes
- Chocoladedessert van de chef – niet toevalling één van zijn specialiteiten(!)

Vergeet hoe plezierig zo'n avond kan zijn, kijk dan zeker eens terug naar de foto's van eerdere edities op onze website kwbBazel.be.

Zoals vorig jaar doen we graag terug beroep op jullie medewerking: laat ons jullie favoriete dansnummers kennen die jou van je stoel kunnen krijgen en daarmee gaan we dan aan de slag. Vorig jaar al doorgegeven(?) – geen erg, dan geef je er gewoon 5 (of meer) nieuwe op. Onze kwb Bazel playlist kan er maar wel bij varen en jaar na jaar uitbreiden.

We verwachten jullie dus zaterdag 18 november tegen 18.30u in de refter.

Deelnemen kost 55€ per persoon en onze kas legt daar nog wat bovenop om er een geweldig feestje van te maken. Daarin is inbegrepen het aperitief en de aperitiefhapjes, een overheerlijk 4-gangen menu en koffie of thee om af te ronden.

Dranken aan tafel zijn apart af te rekenen.

**Reserveren kan vanaf vandaag via info@kwbBazel.be
maar ten laatste op 11 November
willen we graag weten of je er bij zal zijn.**

Overschrijven doe je naar onze kwb (zie hieronder) met vermelding van Ledenfeest kwb 2023.

Feesten doen we niet graag alleen, vandaar dat we jullie daar allemaal massaal hopen te ontmoeten. Tot dan!



*Rekening nummer kwb Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661
BIC: GKCCBEBB
p.a. Geert Moens
Parklaan 121*