



**KIJKER 459**

**November 2023**

**KWB BAZEL**

# Kijker nr 459 - November 2023

Wat een mooie oktobermaand! We konden kiezen uit drie (3!) kwb-activiteiten en dan rekenen we de kooklessen er nog niet bij. Het langverwachte kwb-weekeinde in Bohan was een schot in de roos: een echte zomeruitstap in een prachtige omgeving, met toffe mensen en een dijk van een programma!

Twee weken later konden we uitpakken met de Feelgood comedyshow in onze kerk. Een zeer gezellige herfstavond met talrijke plakkers en enkel positieve commentaren. En tot slot was er tijdens de herfstvakantie nog kwb-Griezeltocht 4.0.

En nu gaan we in rechte lijn naar ons ledenfeest op 18 november en de Kerstactiviteit op 16 december. De inschrijvingen zijn volop bezig; niet aarzelen want vol is vol!

Maar voor het zover is nog even wat...

## **...beleggingsadvies!!**

Misschien is hij al geweest of moet hij nog komen. Neen, niet de Sint... je wijkmeester. Verwelkom hem met open armen, geef hem een applaus want hij zorgt ervoor dat je volgend jaar terug lid bent van kwb.

De 35 euro per gezin (verminderde bijdrage 23 euro) moeten wij begin december betalen aan kwb nationaal. Zij ondersteunen ons met materiaal en ideeën en zorgen er ook voor dat alle activiteiten verzekerd zijn.

Bij kwb Bazel verdien je dat lidgeld vlug terug. De “kas” doet bij tal van activiteiten een duit in het zakje: het ledenfeest, de kooklessen, de dropping, de wandeling, de busreis, ... Als lid betaal je minder.

Dus ons beleggingsadvies: koop een lidkaart van kwb en een rendement van meer dan 300% is niet uitgesloten. Dus je wijkmeester verdient meer dan een applaus, niet waar?

# Agenda

- 18 november Ledenfeest
- 16 december Kersthappening
- 3 februari Darts en Pizza

## Familienieuws

Welkom aan de nieuwe kwb leden  
Gert Horio en echtgenote Wendie De Keersmaeker

De minister van pensioenen van Bazel gaat op pensioen... Talrijk zijn de mensen van Bazel en omstreken die de afgelopen jaren, in voorbereiding van hun pensioen, onze pensioenexpert en wijkmeester Luc Van der Aa gecontacteerd hebben voor advies en informatie.

Als ambtenaar op de pensioendienst was hij voor velen een goede en betrouwbare gids om in het kluwen van wetgeving, administratieve taal en ingewikkelde stelsels de juiste weg te vinden.

En dat steeds gratis en op een rustige deskundige wijze.

In naam van al wie ooit van zijn diensten gebruik gemaakt heeft: Luc hele grote merci en geniet nu zelf maar van je dik verdiend pensioen!

Paul Van De Water, onze wijkmeester, is 90 jaar geworden .

Dikke proficiat van alle wijkmeesters en bestuursleden, nog vele leuke jaren toegewenst .



## Dropping - 23 september.

De dropping van de kwb is elk jaar een doos vol verrassingen.

We vertrokken met 28 droppers richting “Dinges”.

Op de bus werd “de doos” opengemaakt door Geert en daarin zat: een dropping in 3 delen met een strak schema; 3 groepen met elk een plan; telefoonnummers in geval van nood; een enveloppe met vragen, die we pas mochten openmaken als we aankwamen bij “De Engel”. Neen, geen café of restaurant.

Onze Groep 1 werd gedropt ergens aan de rand van Lier. Na een flink half uur stappen langs een woonwijk, groen landschap en de Kleine Nete kwamen we aan bij de Engel die een oorlogsmonument onder zijn vleugels had. De enveloppe werd opengemaakt: we kregen 2 uur de tijd om zowel vragen op te lossen als foto's te herkennen en iets te eten en te drinken.



Via aanwijzingen kwamen we langs het Lierse Begijnhof en de Zimmertoren. Door de heerlijke najaarszon konden we niet weerstaan aan de verleiding om een terrasje mee te pikken.

Via de Gevangenenpoort naar de Grote Markt, het Stadhuis, het Vleeshuis, de Vismarkt en maar foto's bekijken. Ik heb het

aantal pompen in Lier niet geteld, maar ik kan je verzekeren dat het er veel waren vooraleer we de juiste gevonden hadden.

Ondertussen had iedereen wel zin in een frietje en blijkbaar waren we niet alleen, want in frituur “Het Bruggeske” was er zowaar een invasie van hongerige droppers.

Het laatste deel van de zoektocht ging langs de Sint-Gummaruskerk en de tuin van de Academie, waar we in Bar Muza het derde deel van de dropping kregen.

De fluo jasjes en zaklampen werden bovengehaald, want ondertussen was het donker en de tocht ging langs smalle landelijke weggetjes. We werden even op het verkeerde been gezet door een witte bestelwagen die op een weggetje stond, waardoor we de verkeerde weg namen en plots voor een groot ijzeren hek stonden. Wij terug. De bestelwagen was verdwenen en dus kwamen we via de juiste weg op de dijk naast de Nete. Deze leidde ons naar onze eindbestemming “Het Badhuis aan de Nete”.

Daar wachtte ons nog een versnapering en een laatste pintje of theetje of...



Dank aan Geert, Erik en Sofie voor de leuke zoektocht, de afwisseling stad en landelijk, de duidelijke kaarten. We genoten van een doos vol verrassingen. Hartelijk dank daarvoor.

We kijken alvast uit naar volgend jaar met een nieuwe doos.



## Familieweekend Bohan 6/10 tot 08/10.

Na een rustpauze van zo'n 20 jaren was het terug tijd voor een onvervalst kwb-weekend dat ditmaal in Bohan. Iedereen werd, met eigen vervoer of met carpooling, daar vrijdagnamiddag verwacht in "De Knapzak". Naar goede kwb-traditie hadden bijna alle deelnemers elkaar al, en ruim op voorhand, spontaan gevonden op een gezellig terras in Bohan voor een eerste drankje. Het inchecken in De Knapzak en het ontdekken van de kamers gaf je toch wel wat nostalgisch jeugdkamp- of bosklassengevoel. Maar niks verkeerd, de basic ingerichte kamers waren zeer net en hadden alles om er een fijn verblijf van te maken. Eén slaper had wel twee nachten keuzestress wegens de be-

schikking over 3 stapelbedden in zijn eenpersoonskamer. Tijdens het eerste avondmaal konden we, samen aan één lange tafel, genieten van een lekkere soep, een rijkge vulde lasagne en een dessertje. Het drankenaanbod uit de bar en het gezelschap zorgden verder nog voor een fijne avond.



Om 8.30 u. was iedereen present voor een stevig ontbijt en om het eigen "dikgevuldemiddagpicknicksmosbroodje" samen te stellen.

De knie vegen, de bal nemen, de manen van het paard strelen ....., allemaal bewegingen uit een leuke Taichi initiatie door Paul. 't Was de ideale activiteit om de dag in de buitenlucht te starten. Samen met de zon steeg ook het enthousiasme en de competitiegeest bij het spelen van Kubb, Corn Hole Bean Bag game of Sjoekeschieten in de tuin van het verblijf.

Na de picknick in 't zonnetje was het tijd voor inspanning. Er was keuze uit drie wandelingen, gaande van vlak en makkelijk, naar heel steil en moeilijk, terwijl de middelste soms toch ook wel "best pittig" was. Deze wandeling, onder leiding van Mark, voerde ons via een lange beklimming naar een zeer mooi bos. Na een avontuurlijk paadje over de bergrug werden we beloond met een prachtig uitzicht over de Semois. Met indien nodig de juiste fysieke



ondersteuning door gids Mark, geraakte iedereen ook weer veilig afgedaald en dan terug richting Bohan voor enkele verdiende drankjes op een terras in 't zonnetje. Al snel vervoegden ook de andere wandelingen ons. Wat een prachtig weer was het toch ! Een zeer wijs man ( mijn kapper :- ) zei ooit dat je tijdens je verlof het weer krijgt dat je verdient ! Vul dus zelf maar in ....

Fris gewassen, gestreken en gesterkt door een stevige maaltijd was iedereen klaar voor Quizmaster Ernst met zijn 8 muzikale vragenrondes. Op 't scherpst van de snee streden 5 teams om de eer, soms makkelijk en soms moeilijk, maar steeds leuk en achteraf heel benieuwd of 't nu wel of niet juist was. Dank aan Ernst en de jury.



Iets na twaalfen mochten we nog even zingen voor Ernst zijn verjaardag, en ook wegens een gesloten bar daalde stilaan de rust weer in De Knapzak.



Met gepakte koffers en geladen auto's vertrokken we naar de laatste wandelingen in Rochehaut. De heel moedigen kozen voor de beruchte en gevreesde laddertjeswandeling onder aanvoering van Mark, de anderen konden onder leiding van Marleen genieten van een rustigere rondwandeling met zeer mooie

uitzichten over de weiden en bossen. Een rustige wandeling betekende natuurlijk ook “een terraske doen“. Lekker in 't zonneke: 't was weeral genieten.

Terug in het zeer drukke Rochehaut was 't nog even wachten op n de ladderkes. Van een beetje moe tot heeeeel moe, maar allemaal zeer tevreden over de



geleverde prestatie en de mooie wandeling, vervoegden zij uiteindelijk de anderen. Voor sommigen was toen het moment daar om afscheid te nemen van de groep en de rit naar huis aan te vatten, met eventueel nog een tussenstop voor een kleine lunch. De blijvers opteerden voor een latere middagmaaltijd in de onmiddellijke omgeving en konden zo nog even nagenieten van dat formidastische kwb-weekend.

Een dikke merci aan de organisatoren om dit alles zo prima tin elkaar te steken. 't Kn niet beter ! Het is onmogelijk om hier alles neer te schrijven, maar bekijk zeker de vele foto's en 't wordt allemaal nog veel duidelijker.



# Ledenfeest - 18 november

Op zaterdag 18 november verzamelen we in de refter van Sint-Joris. Aan een formule die in de smaak valt, gaan we niet veel wijzigen: een gezellig samenzijn rond de tafel, een lekker menuutje, de voorstelling van ons jaarprogramma 2024, het kasverslag (oei oei) en tot slot kunnen zij die willen nog eens de beentjes strekken.

Traiteur van dienst Bram Hullebroeck en zijn Annelies hebben voor ons een bijzonder seizoensmenu samengesteld om vingers en duimen bij af te likken:

- Aperoplanken
- Salade d'automne – huisgerookte eendeborst – brioche
- Bisque van garnalen – toast en rouille
- Parelhoen – archiduc port sausje – herfstgroenten en kroketjes
- Chocoladedessert van de chef – één van zijn specialiteiten(!)



We verwachten jullie dus zaterdag 18 november tegen 18.30u in de refter. Deelnemen

kost 55€ per persoon en onze kas legt daar nog wat bovenop om er een geweldig feestje van te maken. Inbegrepen: het aperitief en de aperitiefhapjes, een overheerlijk 4-gangen menu en koffie of thee om af te ronden. Dranken aan tafel zijn apart af te rekenen.

Reserveren kan vanaf vandaag via [info@kwbbazel.be](mailto:info@kwbbazel.be) maar ten laatste op 11 november willen we graag weten of je er bij zal zijn.

Overschrijven doe je naar onze kwbb rekening (vermeld op de laatste pagina van deze Kijker) met vermelding van Ledenfeest kwbb 2023.

# Comedy optreden Thomas Smith - 21 oktober.

In deze speciaal voor kwb gecreëerde show bracht Thomas Smith verzamelwerk van topcomedy, met hier en daar een standpunt en diepgang ... een show om je goed bij te voelen. Met ongeveer 130 waren we daar in onze mooie kerk, speciaal verlicht en voorzien van top geluid door de vzw De Sleutels.

Spijtig van het frisse winderige weer. Niet ideaal om iets te drinken buiten en wat na te praten . Toch een hele geslaagde zaterdagavond.



## KERSTHAPPENING

KWB BAZEL

zaterdag 16 december 2023

Locatie: Refter Sint-Joris school

Startuur: 15u

Inschrijven: [info@kwbbazel.be](mailto:info@kwbbazel.be) vóór 6 december

Deelname: Volwassenen: leden: 15 euro  
niet-leden: 20 euro  
Kinderen (-18 jaar): 5 euro



Ook dit jaar komen de kerstman en de kerstee weer langs



Met onze gekende formule:  
pannenkoeken  
uiensoep en pasta

## **Kersthappening– 16 december**

Omwille van het grote succes van vorig jaar organiseren we als kwb Bazel ook dit jaar weer een kersthappening voor klein en groot. We verwelkomen jullie op 16 december graag met jullie kinderen en/of kleinkinderen vanaf 15u in de refter van Sint-Joris. Tussen 15u30 en 16u kunnen de kleinsten weer genieten van een poppenkastvoorstelling. Rond 17u komt de kerstman die voor alle -12 jarigen een pakje zal bij hebben. Ook de kerstfee heeft beloofd terug van de partij te zijn om de kerstman te helpen de vele pakjes uit te delen.

Na alle kinderamusement kan iedereen genieten van een heerlijke verse uiensoep, pasta en pannenkoeken. Wil je deelnemen, stuur dan vóór 6 december een mailtje naar [info@kwbbazel.be](mailto:info@kwbbazel.be) met volgende info:

- Jouw naam
- Aantal volwassenen
- Aantal kinderen tussen 12 en 18 jaar
- Aantal kinderen onder de 12 jaar + naam, leeftijd en of het een jongen/meisje is

Uiteraard zijn ook leden zonder kinderen en/of kleinkinderen van harte welkom om het warme kerstgevoel met onze kwb-familie te delen.

De deelnameprijs is 15 euro per volwassene (20 euro voor niet-leden) en 5 euro voor kinderen onder de 18 jaar. Graag het juiste bedrag vóór 10 december storten op de kwb rekening BE62 7835 5034 0661 met vermelding van “kerstfeest + je naam + aantal personen”

# Hallo, hallo, ...kwb Bazel?

Hoe kan jij ons bereiken en hoe bereiken wij jou?

De traditie op papier: DE KIJKER. Iedere maand in je bus gedeponereerd door jouw eigen wijkmeester, zorgvuldig gemaakt door een vaste redactieploeg (applaus!!!). Hier lees je alles wat je moet weten, wil je zelf iets schrijven, laat je horen.

De website: [www.kwbbazel.be](http://www.kwbbazel.be). De Kijker in kleur, het jaarprogramma en heel veel foto's. Surfen maar.

Geef ons een duimpje via facebook, ook hier zijn we aanwezig als we internationaal willen gaan. Neem eens een kijkje!

En ja, we hebben ook een heuse WhatsApp groep voor alle leden. Maak je hier nog geen deel van uit, stuur dan een berichtje naar Sofie (0477 73 65 20) en ze voegt je toe. Dit vooral voor de snelle lastminute communicatie.

Wil je dan toch nog meer info, mail dan naar [info@kwbbazel.be](mailto:info@kwbbazel.be) of spreek een van de wijkmeesters aan.

En als we nu nog iemand horen zeggen "dawistiknie"....

Als je wil inschrijven vragen we ook steeds iets te laten weten via mail. Het gebeurt dat iemand alleen overschrijft op de rekening zonder verder iets te laten weten. Zo kan jouw inschrijving over het hoofd worden gezien. De penningmeester en de organiserende werkgroep zullen je hier dankbaar voor zijn.



*Rekening nummer kwb Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661  
BIC: GKCCBEBB  
p.a. Geert Moens  
Parklaan 121*