

KIJKER 463

Maart 2024



KWB BAZEL

Kijker nr 463 - Maart 2024

Maart, lentemaand, buienmaand, windmaand, guldenmaand en dorremaand, is de derde maand van het jaar en telt 31 dagen. Gelukkig maar want het is ook een drukke KWB maand want de maand van de Culinaire Quiz (°2010) en het Ontbijt aan Bed (°ergens in de vorige eeuw) – onverslijtbaar die twee.

We trekken ons op aan de lente

In februari pakten we uit met de tweede editie van Darts& Pizza – het werd een gezellige drukke avond waar af en toe een dartpijlje het bord miste maar de lekkere pizza's een schot in de roos waren.

Vanaf nu trekken we ons op aan de lente en traditioneel is maart dan ook een bezige activiteitenperiode want we Kunnen Weer Buiten! De KWB Leesclub heeft zijn tweede afspraak, een heleboel ploegen strijden om winst tijdens de Culinaire Quiz, het ontbijt wordt aan bed geleverd en de zwerfvuilactie trekt april op gang.

In april gaan we naar het Havenhuis en mei zou mei niet zijn zonder de lentewandeling van KWB Bazel. En ondertussen lopen de kooklessen bij dames en heren verder en komen de kookfinales in zicht. Dagen te kort.

En bij het begin van de zomer, de busreis naar de universiteitsstad Leuven. Je ziet, voor ieder wat wils en je ontmoet steeds een bende toffe mensen. En kan je niet kiezen, dan kom je toch gewoon naar elke activiteit!

Hopelijk zien we elkaar snel.

Agenda

9 maart	Culinaire kwis
17 maart	Ontbijt aan bed
6 april	Operatie proper
20 april	Uitstap havenhuis Antwerpen
22 juni	Busreis

Nieuw: de kwb-leesclub

Op de eerste leesclub bijeenkomst werd samen beslist om het boek 'De Camino', een literaire thriller van Anya Niewierra te lezen tegen de volgende bijeenkomst op donderdag 7 maart 2024.

Waarschijnlijk komt deze Kijker te laat om je nog de kans te geven om mee te doen op 7 maart, maar als je ook interesse om bij een volgend boek aan te sluiten, laat het weten aan Sofie op 0477 73 65 20.



Data kooklessen mannen:

Groep Dirk	Groep Luc
20 maart	11 maart
17 april	
27 april (finale)	28 april (finale)

De Sleutels 7-14 februari

We hadden het vorige maand aangekondigd: van 7 tot 14 februari kon je genieten van een dubbele projectie in Rupelmonde; zowel de Graventoren als de kaaimuren werden 's avonds een week lang omgetoverd met een mooie projectie. Het hele technische traject hiervan werd volledig uitgevoerd door de Bazelse "De Sleutels" die er zelfs het nieuws op VRT mee haalden. Dat het niet verstandig was om dit te missen was te verwachten. En nu is het onherroepelijk te laat!



Proficiat, Sleutels!

Darts en Pizza

Op zaterdag 3 februari organiseerden we voor de tweede keer een Pizza en Darts-avond. Een 50-tal leden en enkele niet-leden zakten af naar de oude volleybalzaal, momenteel refter van Sint Joris. Voor velen kwamen aloude herinneringen aan de sport uit hun jeugd boven.

Enkele darters hadden al behoorlijk wat ervaring, anderen waren al blij dat hun pijltje op het bord of de bescherming errond terecht kwam. Sommigen genoten van het beginnersgeluk dat hen te beurt viel. Verdeeld over 8 dartsborden konden de groepjes hun (pas aangeleerde) skills tentoon spreiden. Wim DM zorgde voor de professionele touch door bij de dartsborden een





computer met darts-app te installeren om op een eenvoudige manier de punten in te geven.

Tijdens het spelen zorgden onze Luciano's en Alfredo's voor overheerlijke pizza. De pellet-oven van KWB nationaal (die bijna pellet per pellet gevuld moest worden) werd ingeruild door een heuse houtoven waaruit onze meesterbakkers overheerlijke pizza's toverden.

Het was een fijne avond waar we spel en eten konden combineren met vooral veel bijpraten. Het leverde ons zelfs een nieuw lid op. Alweer een geslaagde activiteit dus

Zwerfvuilactie 2024.... zaterdag 06 April

Operatie Proper

Als je op wandel bent of je rijdt met je fiets rond in het dorp dan kan je er niet naast zien....overall ligt er wel ergens zwerfvuil... blikjes, lege verpakkingen, zelfs volledige vuilzakken afvalallemaal zomaar weggegooid.

Naar jaarlijkse gewoonte willen wij als milieubewuste vereniging onze duit in het (vuil)zakje doen en organiseren we terug een echte 'Zwerfvuil-ophaalactie'

Afspraak op zaterdag 06 April 2024 om 9u30 op de Boerenmarkt aan het Kerkplein.

We zorgen voor fluo-hesjes, lege vuilzakken en grijpers. (Misschien wel best zelf zorgen voor een paar handschoenen)

We verdelen ons in groepjes en gaan op zoek naar het zwerfvuil op de meest vervuilde plekjes van ons mooie dorp.

Graag hiervoor inschrijven bij Marc Van Royen

(mvanroyen@googlemail.com of gsm: 0496352055) en dat ten laatste tegen 01 april.

Deelname is gratis. Na afloop bieden we alle ingeschreven deelnemers een belegde boterham en een warme drank aan in De Drij Klakken.

Tot dan en hou het proper.

Havenhuis Antwerpen

Het Havenhuis Antwerpen is een architecturale parel en ongetwijfeld één van de meest verrassende en spraakmakende blikvangers van de Antwerpse skyline. Het is het hoofdkantoor van de Haven van Antwerpen-Brugge, en de werkplek voor 500 van haar medewerkers.



Het befaamde Britse architectenbureau Zaha Hadid Architects leverde in 2016 dit verbluffende meesterwerk af. De buitenzijde is een mooi staaltje van spektakelarchitectuur. Ook binnenin is het gebouw adembenemend, dankzij een fascinerend lijnenspel dat er zich op elke verdieping voltrekt, en schitterende vergezichten.

Wil je een kijkje nemen in deze blikvanger van de Antwerpse skyline? Of wil je vanuit een adembenemend perspectief de haven en stad bewonderen? Ga dan mee met KWB Bazel op zaterdag 20 april. Een gids zal ons alles vertellen over de gedurfde architectuur en over de werking van de haven.

De gegidste rondleiding start om 15u30. Einde voorzien rond 17u. Bij goed weer rijden we met de fiets vanuit Bazel en spreken we af om 14u aan de kerk. Bij slecht weer of met wie liever niet fietst spreken we af om 15u15 aan het Havenhuis Zaha Hadidplein 1 in Antwerpen. We beslissen, afhankelijk van het weer, de dag voordien of de fietstocht doorgaat en brengen je op de hoogte via de KWB-Whatsapp groep. Ben je hieraan nog niet toegevoegd, stuur dan een berichtje naar Sofie op 04 77 73 65 20.

Wil je deze boeiende uitstap mee beleven? Stuur dan zo snel mogelijk en ten laatste tegen 10 april een mail naar info@kwbbazel.be en stort 15 euro per persoon (17 euro voor niet-leden) op het gekende KWB rekeningnummer BE62 7835 5034 0661 met vermelding 'Havenhuis'. Het aantal deelnemers is beperkt, dus stuur dat mailtje vandaag nog .

Een traditie: de Culinaire Kwis

Zoals we al schreven in deze Kijker: een activiteit die al 14 jaar oud is, maar een blijvertje. Vandaar dat we weer enkele ploegen hebben moeten weigeren. Met 26 ploegen van 4 mensen wordt er op 9 maart gegokt en geraden dat het een lieve lust is.

Belangrijker dan de kwis zijn de hapjes die de deelnemers tussen de vragenrondes door krijgen. We hebben de kwis dus weer niet te moeilijk gemaakt zodat je optimaal van die hapjes kan genieten.

De kwis gaat door in de refter van het Sint-Jorisinstituut op 9 maart vanaf 19u00, dus kom op tijd om al in de sfeer te komen en te genieten van een eerste hap. Spannend!

De busreis :zat 22 juni 2024

Bus zit bijna vol op 22 juni!

Jullie kennen het programma nog niet, jullie weten nog niet wat we gaan eten en zelfs niet hoeveel het gaat kosten en toch hebben we al 35 inschrijvingen. Fantastisch he.

Even pure wiskunde: een bus met 50 plaatsen – 35 inschrijvingen = 15 plaatsen over = rap zijn! = nu inschrijven!

Dus als je er nog bij wil zijn stuur dan vlug een mailtje naar fo@kwbbazel.be.

Al wie is ingeschreven ontvangt nog een mail met de vraag tot betaling en keuze van het middagmaal, samen met nog meer praktische info.

Toch al een tipje van de sluier oplichten:

- We vertrekken om 7u30 stipt aan de Dulpop naar Leuven.
- Om 8u45 drinken we koffie/thee met een croissantje en een boterkoek.
- Om 10u zal een gids ons meenemen voor een meer dan twee uur durende wandeling.
- Om 12u30 nuttigen we het middagmaal (voor- en hoofdgerecht met 2 drankjes) in den Domus (en dat is een brouwerij!)
- Om 15u zijn we in Abdij van Park
- Rond 18u30 zijn we terug in Bazel

De prijs voor leden KWB Bazel bedraagt 45 euro, voor niet leden 60 euro.

Zondag 17 maart : Ontbijt aan Bed!

Nog even en dan is het zover. Elk jaar weer geven we het beste van onszelf om jullie allemaal te verwennen met een Ontbijt aan Bed. Op zondag 17 maart hoef je eens niet aan te schuiven bij de bakker want dan bezorgen wij jullie een heerlijk uitgebreid ontbijt aan huis.

Zoals de voorbije jaren is er ook dit jaar de mogelijkheid om je ontbijt te “pimpen” met een flesje cava of smoothie.

Dat kan in alle vroegte vanaf 7.00u of wat later op de ochtend tot 10.00u. Ben je niet zeker wanneer je zin hebt om op te staan, dan kan je je ontbijt zelf oppikken – vóór 10u - aan de Cardijnzaal van Sint Joris via de Pastoor Pungstraat.

Niet twijfelen! Bestellen kan via het vertrouwde bestelformulier dat in deze Kijker steekt.

NIEUW dit jaar is dat je ook on line kan bestellen en betalen. Daarvoor ga je naar onze website www.KWBBazel.be of scan je onderstaande QR code. Aarzel niet, plaats je bestelling vandaag nog en laat je verwennen op zondag 17 maart!



*Rekening nummer kwb Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661
BIC: GKCCBEBB
p.a. Geert Moens
Parklaan 121*